

Baptistengemeente Kampen



2024-2025



Scan en kom in de appgroep voor de laatste updates!

Jaarplanning 2024-2025

September 2024

- 18. Doopcursus
- 19. Kringvoorbereiding
- 24. Start Alpha
- 25. Doopcursus

Oktober 2024

- 2. Meet & Greet
- 9. Meet & Greet
- 10. Kringvoorbereiding
- 16. Meet & Greet
Geloofsheldinnen
- 23. Meet & Greet

November 2024

- 13. Geloofsheldinnen
- 20. Gelijkenissen

December 2024

- 11. Geloofsheldinnen

Januari 2025

- 14. Start Alpha
- 15. Geloofsheldinnen

Februari 2025

- 26. Navolging

Maart 2025

- 5. Start leesplan
- 12. Navolging
- 19. Meet & Greet
- 26. Meet & Greet

April 2025

- 2. Meet & Greet
- 9. Meet & Greet

Mei 2025

- 14. Geloofsvervolging
- 21. Doopcursus
- 24. Joods Elburg

Juni 2025

- 4. Doopcursus
- 18. God verwachten

Groeien is leren, leren is groeien

'Wat wil je graag bereiken dit seizoen?'

'Oh, eh, tja... best simpel eigenlijk. Ik wil graag groeien in geloof.'

'Wauw, mooi. Wat zou je dan willen leren?'

'Leren? Eh, tja... Sorry, ik krijg net een appje van thuis. Ik spreek je!'

Iedereen wil graag groeien in geloof, toch? Groeien in geloof is net zoiets als een goed voornemen. Je wilt graag het resultaat, maar wil je er ook iets voor doen? Het verlangen is er wel, misschien zelfs wat motivatie, maar ja, wat doe je als je een obstakel op weg naar je doel tegenkomt?

Als je bent zoals de meeste mensen dan maak je rechtsomkeert. Dat noem je 'verzet'. De mens houdt van gemak en comfort. Wil je een betere hardloper worden, kun je niet op de bank blijven dromen van hardlopen. Dan moet je je schoenen aantrekken en naar buiten gaan.

Hetzelfde geldt voor groeien in geloof. Ook daar zul je iets voor moeten doen. Je moet in beweging komen.

Misschien naar een kring gaan. Misschien evangeliseren of naastenliefde tonen. Of misschien een Leerhuis-avond bezoeken. God leren kennen, begint bij Zijn Woord beter leren kennen.

Wat wil jij bereiken dit seizoen?

Thea Scholten, Nelleke Huurdeman, Robert Beek
Jan Heijnen, Maurits Luth, Amaryllis Top

Praktisch

Locatie

Alle activiteiten vinden plaats in kerkgebouw de Schalmey, Triangel 1 in Kampen, tenzij anders aangegeven.

Opgeven en toegankelijkheid

Aanmelden is fijn en in sommige gevallen verplicht. Dit staat per activiteit aangegeven. Aanmelden kan via het aangegeven e-mailadres of via de website.

De activiteiten van het leerhuis staan open voor alle geïnteresseerden en vrienden, ook als je geen lid bent van de Baptistengemeente Kampen.

Kosten

Iedereen die wil deelnemen, moet kunnen deelnemen. Voor de meeste onderdelen worden de kosten door de Baptistengemeente gedragen. Bij sommige cursussen is sprake van een bijdrage van de deelnemer. Waar dit een probleem vormt, kun je dit aangeven bij de organisatie van het Leerhuis, daar komen we altijd uit.

Daarnaast kun je het werk van het Leerhuis ook ondersteunen door een gift over te maken op NL75INGB0004806863 t.n.v. 'Baptistengemeente Kampen' onder vermelding van 'gift leerhuis.'

Vragen, informatie, suggesties, meehelpen

Zou je een faciliterende rol willen hebben of als gastheer/gastvrouw optreden tijdens sommige van deze ontmoetingen? Of zie je een andere rol voor jezelf hierin? We horen het graag van je.

Voor meer algemene vragen of opmerkingen kan je ook contact opnemen met leerhuis@baptistenkampen.nl.

Website

Bezoek ook de website voor een beknopt overzicht van het programma, om je op te geven voor een activiteit of om lid te worden van de WhatsAppgroep. In de WhatsAppgroep komen berichten of updates over aanstaande activiteiten.



www.baptistenkampen.nl/leerhuis

1 | Alpha-cursus

Data & tijd:	Serie 1: 13 keer wekelijks vanaf 24 september Serie 2: 13 keer wekelijks vanaf 14 januari 18:30-21:30 (inclusief maaltijd)
Kosten:	De cursus zelf is gratis. Er wordt een vrijwillige bijdrage voor het eten en drinken gevraagd.
Opgave:	Jenny Slobben (06-21705488)

De Alpha-cursus is een cursus van dertien avonden om te ontmoeten, vragen en ontdekken! We bespreken onderwerpen als:

- Is er meer?
- Is er een God?
- Wie is Jezus?
- Bidden en Bijbellezen: waarom en hoe?
- Hoe zit het met de kerk?

Tijdens deze dertien bijeenkomsten zullen we alle belangrijke thema's van het geloof behandelen. In een ongedwongen, open sfeer kun je je vragen stellen en mag je al je twijfels uiten.

Maar het is ook de plek waar je veel te weten kunt komen over het geloof, over God, wie Jezus is en wat het geloof voor jou zou kunnen betekenen. Wil je een antwoord krijgen op deze vragen, ben je meer dan welkom! Elke avond starten we met een gezamenlijke maaltijd.

Na aanmelding ontvang je meer informatie over de locatie van dit jaar.

2 | Doopcursus - Uit de knoop met je doop

Data & tijd: **Serie 1:** woensdag 18 en 25 september 2024
 Serie 2: woensdag 21 mei en 4 juni 2025
 19:30-21:30

Leiding: ds. Maurits Luth en Henk Huurdeman

Opgave: leerhuis@baptistenkampen.nl

‘Dopen is diep’, zo staat ergens te lezen. Je gaat letterlijk even de diepte in als je gedoopt wordt. In geestelijke zin ga je nog veel dieper. Het zal dan ook niet moeilijk zijn om te begrijpen dat de doop echt iets is waarin je je moet ‘verdiepen’.

Misschien hik jij aan tegen de doop of wil je gewoon meer kennis opdoen over de betekenis van de doop. Of je bent gedoopt, maar je wil eigenlijk beter begrijpen wat je nu precies hebt ondergaan. Dat is allemaal mogelijk.

Welkom bij de doopcursus!

3 | Leer gesprekken leiden over de Bijbel

Datum & tijd:	donderdag 19 september 2024 donderdag 10 oktober 2024 19:30-21:30
Leiding:	dr. Bram van Putten
Opgave:	verplicht via leerhuis@baptistenkampen.nl

Een kringavond leiden: misschien open je de Bijbelstudie wel terwijl je handen zweten en je keel droog aanvoelt. Of misschien leid je al jaren kringen en draai je je hand er niet voor om.

Of je nu veel of weinig ervaring hebt, deze twee avonden geleid door Bram van Putten zijn nuttig voor alle kringleden in onze gemeente. **Kom daarom met je hele kring**, zelfs als je niet vaak de leiding hebt. De avonden zijn eventueel ook afzonderlijk te bezoeken.

Avond 1: Het leiden van een gesprek

Deze avond ervaren we welke vaardigheden een rol spelen bij het leiden van een bijbelkring, zoals het leiden van een gesprek. Om welke vaardigheden gaat het dan? Deze avond wordt theorie aangereikt en oefenen we met een aantal (basale) vaardigheden. Het wordt een interactieve avond.

Avond 2: Het maken van een gespreksopzet

Deze avond gaat het over thuis voorbereiden van een bijbelkring. Wat maakt een gespreksopzet tot een passende opzet? Wat zijn handige vragen? Wat is een passende volgorde van de vragen? Ook deze avond wordt er theorie aangereikt en gaan we weer samen aan de slag. Het wordt een (inter)actieve avond.

4 | Meet & Greet - Mag ik je leren kennen?

Data & tijd:	Serie 1: 2, 9, 16 en 23 oktober 2024 Serie 2: 19, 26 maart en 2, 9 april 2025 19:30-21:30
Leiding:	ds. Maurits Luth en Henk Huurdeman e.a.
Opgave:	leerhuis@baptistenkampen.nl

Het doel van de introductiecursus Meet & Greet is om de gemeente en elkaar te leren kennen. Wat is ons verhaal? Waar staan we wel/niet voor? In vier avonden komen de meest wezenlijke onderwerpen langs. Aan bod komen theologische, organisatorische, maar bijvoorbeeld ook ethische onderwerpen. Daarnaast is er veel ruimte voor je vragen!

Deze cursus is met name bedoeld voor mensen die overwegen zich aan te sluiten bij de gemeente. Voor het maken van een goede keuze daarin is het meedoen aan deze cursus belangrijk. Kort van tevoren krijg je, na opgave, nog informatie toegestuurd.

Door middel van deze Meet & Greet hopen we je een helder beeld te geven wie wij als gemeente zijn, waar we voor staan en hoe we georganiseerd zijn. Groot voordeel: we leren elkaar goed kennen en je krijgt een ontspannen gelegenheid om samen met andere ('nieuwe') mensen verder van gedachten te wisselen!

<i>Avond 1</i>	Fundamenten: Gods Zoon & Gods Woord
<i>Avond 2</i>	Baptist, wat/dat is 't?
<i>Avond 3</i>	Discipelschap: gezamenlijke navolging
<i>Avond 4</i>	Doop & Maaltijd van de Heer

5 | Geloofsheldinnen

Data & tijd:	16 oktober, 13 november, 11 december 2024 en 15 januari 2025 19:30 - 21:30 uur
Leiding:	ds. Maurits Luth, prof. dr. Henk Bakker, prof. dr. Arnold Huijgen en Marianne Glashouwer
Opgave:	leerhuis@baptistenkampen.nl

Hebreeën 11 leert ons dat wij mogen bouwen op de geloofshelden die ons voor zijn gegaan. Dit seizoen staan wij met vier thema-avonden stil bij christelijke vrouwen uit de geschiedenis waar wij veel van kunnen leren. Leerzaam voor vrouwen én zeker niet minder voor mannen! We wandelen door het Oude en het Nieuwe Testament én door de verre kerkgeschiedenis en de meer recente geschiedenis.

Avond 1 (16 oktober) – Hannah

Achter elke sterke man staat een sterke vrouw? In het geval van Samuël ging het in ieder geval om een sterke moeder. Al krijgt ze niet veel aandacht in de Bijbel, toch leert Hannah ons om te gaan met verschillende tegenslagen in ons leven. Denk aan haar pijn van een lege buik, moeizame relaties en opgedane pijn door mensen van wie je juist mocht verwachten dat ze dicht bij God zouden leven. Onze eigen voorganger bijt het spits van deze vier prachtige avonden af.

Avond 2 (13 november) – Perpetua en Felicitas

We lezen allemaal wel verhalen over geloofsmoed, maar vervolging is – helaas – niet nieuw. Ook in de eerste eeuwen van het christendom kwam het voor. Zo is het verslag van Perpetua (181 na Christus) bewaard gebleven. Ze laat zich dopen, terwijl daarop de doodstraf staat, en wordt uiteindelijk gearresteerd met haar baby en

hoogzwangere slavin Felicitas. Konden ze volharden in geloof? Henk Bakker vertelt het ons. Henk is hoogleraar aan de Vrije Universiteit, geeft les aan het Baptisten seminarium en is een groot liefhebber van de Vroege Kerk.

Avond 3 (11 december) – Maria, de moeder van Jezus

Altijd spannend om in een protestantse kerk over Maria, de moeder van Jezus te praten! Deze leerhuisavond belicht Arnold Huijgen Maria als 'icoon van genade.' Aan de hand van de Bijbel, geschiedenis, kunst en actuele vragen neemt hij ons mee naar haar leven, waardoor Maria in een mooi en passend perspectief komt te staan. Niet in plaats van Jezus Christus, maar als iemand door wie je goed kunt zien hoe Gods genade mensen vernieuwd en 'in dienst' neemt. Arnold is predikant binnen de Christelijke Gereformeerde kerken en hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, inwoner van Kampen en auteur van 'Maria.'

Avond 4 (15 januari) – Corrie ten Boom

Corrie ten Boom noemde zichzelf 'zwerfster voor God'. Gedurende haar lange leven heeft zij de hele wereld rondgereisd om te getuigen van Gods liefde en genade. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de familie Ten Boom veel Joden verborgen, waarvoor de familie een hoge prijs voor moest betalen: vier van hen overleefden de oorlog niet. Toch getuigde Corrie later 'Al is de put nog zo diep, de liefde van Jezus Christus is dieper'. Marianne Glashouwer neemt ons mee door haar leven en getuigenis. Marianne was ruim twintig jaar werkzaam als presentatrice bij de EO, was auteur bij het Zoeklicht en leeft met veel liefde voor het Joodse volk.

6 | Gelijkenissen

Data & tijd: woensdag 20 november 2024, 19:30 - 21:30
Leiding: ds. Bart van Nes
Opgave: leerhuis@baptistenkampen.nl

In de gelijkenissen zien we Jezus als meesterverteller. Het zijn verhalen die de hoorders van toen en de lezers van nu op een ander been zetten, prikkelen en tot nadenken aanzetten. Niet voor niets behoren de gelijkenissen daarom tot de bekendste onderdelen van de Bijbel.

Je kent de gelijkenissen waarschijnlijk als losse verhalen. Maar wat zou er gebeuren als we de gelijkenissen zouden lezen als onderdelen van een veel groter verhaal? Wat als de evangelienschrijvers heel bewust keuzes hebben gemaakt welke gelijkenissen ze aan ons presenteren en wanneer ze die vertellen? Welk beeld ontstaat er dan?

Bart van Nes gaf vorig seizoen een geweldige presentatie over hoe we het Bijbelboek Openbaring moeten lezen. Nu gaat hij hetzelfde doen met de gelijkenissen.

Deze avond is voor jou als je niet aan de oppervlakte wilt blijven steken, maar de Bijbel met diepgang wilt lezen.

Bart is voorganger, trainer en auteur van diverse boeken over de Bijbel, waaronder 'De zaaier, de koning en de erfgenaam'.

7 | Navolging

Datum en tijd: 26 februari en 12 maart 2025, 19:30-21:30
Leiding: dr. Bram van Putten
Opgave: leerhuis@baptistenkampen.nl

Het mooiste is als je beide avonden kunt bezoeken, maar zelfs als je maar één keer kunt, dan nog haal je hier veel uit. Waarom? Het thema van Brams Bijbelstudies is 'Navolging'. Oftewel: Christus nadoen. Hoe doe je dat eigenlijk? Bijbelleraar Bram van Putten helpt ons dat te ontdekken.

Avond 1 - Hosea: De Heer en zijn volk

De relatie van de Heer met zijn volk is een bewogen relatie. Dat wordt heel scherp zichtbaar in het boek Hosea. Hoe is die relatie? Hoe ervaart Israël die? Hoe ziet de Heer die relatie? Wat leert dit ons over wie de Heer is?

Om een antwoord te vinden op deze vragen lezen we een aantal gedeelten uit Hosea. Over deze gedeeltes gaan we samen in gesprek.

Avond 2 - Bartimeüs

Als Jezus onderweg is naar Jeruzalem om er te sterven, roept Bartimeüs Hem om hulp. Wat komen we te weten over deze Bartimeüs? Wat kunnen we van hem leren over het volgen van Jezus? En wat komen we te weten van Jezus? Wie is Hij?

We denken samen na over deze vragen, over de boodschap van het gedeelte en over wat het ons heeft te zeggen. Dat doen we in kleine groepjes en plenair.

8 | Leesplan voor Pasen

Datum & Tijd: start 5 maart 2025
Leiding: Jan Heijnen
Opgave: leerhuis@baptistenkampen.nl

De afgelopen twee seizoenen hebben we met ongeveer 120 mensen de hele Bijbel in twee jaar gelezen. Dat was een hele kluit, maar tegelijkertijd ook heel mooi.

Het samen lezen in de Bijbel is ons goed bevallen en willen we graag een vervolg geven, ook voor mensen die eerder niet meededen.

Doe je daarom mee met het leesplan voor Pasen? Broeder Jan Heijnen van *Bijbellezen met Jan* neemt ons in dagelijkse Bijbelstudies van ongeveer tien minuten mee op reis naar Golgotha.

Daarbij zijn bekende schrijvers, Bijbelleraren en predikanten onze gids. Denk aan christenen als John Stott, Charles Spurgeon, C.S. Lewis, Tim Keller en anderen.

Opgeven voor dit leesplan kan via een speciale link die je in februari krijgt. Houdt daarom de weekbrief en de mededelingen in de gaten.

9 | Geloofsvervolging in West-Europa(?)

Datum & tijd: 14 mei 2025, 19:30-21:30
Leiding: ds. Maurits Luth
Opgave: leerhuis@baptistenkampen.nl

Zijn er momenten waarop je er voor kiest om iets over jouw christelijke geloof maar niet te noemen? Tijdens een college aan de universiteit of op je werk tijdens een vergadering? Als dat zo is, dan spreek je over 'zelfcensuur.' Volgens verschillende onderzoeken is dat vaak een 'eerste teken aan de wand' als het gaat om geloofsvrijheid.

Als je dat legt naast andere ontwikkelingen in West-Europa, kan het gevoel ontstaan dat het vrijuit belijden van je geloof in Jezus steeds meer onder druk komt te staan. Door ontkerkelijking zijn christenen in West-Europa immers ook steeds 'vreemder' en is er minder begrip en draagvlak voor conservatieve, ethische standpunten. Sterker neergezet: die worden bevochten door verschillende lobbygroepen.

Maar... hoe moeten we dit nu duiden? Is dit simpelweg het gevolg van secularisatie? Moeten we nu eindelijk maar gewoon accepteren dat we een minderheid zijn geworden? Is het 'lijden om Christus wil'? Is het een teken van het einde der tijden? Wanneer spreek je eigenlijk over 'vervolging'?

Tijdens deze avond deelt Maurits voor het allereerst iets over het promotieonderzoek dat hij onderneemt en over deze vragen gaat. Hij presenteert al een paar voorzichtige conclusies en gaat graag het gesprek aan over waar er (geen) herkenning is. Voorbeelden uit verschillende landen in West-Europa worden besproken. Samen hopen we zo iets beter te verstaan wat God van ons vraagt te doen en laten, in deze tijd en deze plaats. ... Wordt vervolgd?/!

10 | Joodse wandeling in Elburg

Data & tijd:	zaterdag 24 mei 2025 10:30-12:30
Kosten:	€11,50 (met Museumkaart €4,50)
Opgave:	verplicht, via leerhuis@baptistenkampen.nl

Na het succes van de stadswandeling door Kampen, bieden we nu een inspirerende wandeling aan door de vestingstad Elburg, waar we onder leiding van een deskundige gids een wandeling maken door de Joodse geschiedenis van deze stad met aansluitend een bezoek aan museum Sjoel Elburg.

De wandeling voert u langs de joodse begraafplaats, diverse historische panden waar Elburgse joden hebben gewoond en gewerkt en langs onderduikadressen uit de Tweede Wereldoorlog.

We zullen om 10:30 in Elburg verzamelen en de wandeling duurt een uur tot vijf kwartier. Aansluitend aan de wandeling zullen we museum Sjoel Elburg bezoeken.

Deze excursie kost € 11,50. Met een Museumkaart is dat €4,50.

Aanmelding is noodzakelijk via leerhuis@baptistenkampen.nl en kan tot 20 mei 2025.

Heb je geen vervoer of zijn de kosten een probleem? Neem dan contact met ons op via bovenstaand mailadres.

11 | Verwachten is een werkwoord

Datum & tijd: woensdag 18 juni 2025, 19:30-21:30 uur
Spreekers: Evert Leeftang
Opgave: leerhuis@baptistenkampen.nl

We doen het allemaal: verwachten. Iedereen leeft naar de toekomst toe. Christenen in het bijzonder leven met een heel bepaald toekomstperspectief.

Tijdens deze avond duiken we in wat dat verwachten eigenlijk voor ons leven vandaag betekent. Er wordt soms veel gezegd over toekomstscenario's, maar nu gaan we het niet eens hebben over *wat* je verwacht, maar vooral *hoe* je verwacht. Daarin zijn we allemaal heel verschillend. De één wil de wereld veranderen, de volgende verdiept zich in de eindtijd en weer een ander bidt vooral om de komst van Jezus.

Deze avond helpt onszelf én elkaar beter leren kennen. Bovendien leer je wat het betekent onderweg te zijn én te blijven naar de toekomst van God.

De avond staat onder leiding van Evert Leeftang, auteur van het boek 'God verwachten.' Evert is als opleidingscoördinator Theologie en docent Systematische theologie en Hermeneutiek verbonden aan het Evangelisch College.

